

DE REIS VAN KLEINE LI

V I N K



45

DARGAUD
Collectie PREMIÈRE

V I N K

DE DWAZE MONNIK



DE REIS VAN KLEINE LI

Redactionele verzorging Nederlandse uitgave:
Van der Heide produkties, Zandvoort

Uitgever:

DARGAUD  **BENELUX**

Paul Henri Spaaklaan 17 – 1070 Brussel (België)



Juffrouw
He Pao, ik
houd deze
marteling
niet meer
uit!

Waar-
om?



Mijn maag doet
pijn van de
honger. Ik heb
haast niets ge-
geten vandaag.

Dat is juist goed
voor je training,
Kleine Li. Niet
zo zeuren!



Als je roerloos blijft hangen,
met een lege maag, dan leer
je beter luisteren. Spits je
oren en doe maar alsof het
knorren van je maag geluid
is van buitenaf.

Ik denk dat het
beter zal gaan
als ik er een belo-
ning voor krijg.

Als u toch naar het
strand gaat, neem dan
een vis voor me mee.
Een rotte is ook goed!

Wees nou serieus,
Kleine Li. Wil je iets
leren of niet?
Wat heeft het voor-
zin als ik je elke
avond ophang in de
houding van de
"spiedende spin"
als je geen vorde-
ringen maakt?



Vóór het vuur uit is, ben ik terug. Je zult niet doodvriezen. Roep maar als er iets is. Ik hoor je wel, al waait het hard.



"Open oren voor een heldere geest." Ja, ja, dat zegt ze alleen maar omdat ze me deze belachelijke oefeningen wil laten doen.



Gelukkig komen de geheime foefjes die ik van m'n overleden meester heb geleerd nu goed van pas.



Ik ben het zat om elke avond die knopen los en weer vast te maken. Gingen we maar weg!



Even kijken, is ze al beneden op het strand?





In deze storm
baden in die ijs-
koude zee... Brrr!
Ik krijg 't al koud
als ik eraan denk.



Kleine Li, als ze je
ooit dit soort
oefeningen wil laten
doen, dan pak je je
biezen! Zonder haar
kom je ook wel thuis.



Binnenkort wordt het beter
weer. Dan varen de jonken
weer en dan scheep ik me in
naar het zuiden.



Zo, nu naar het vissersdorp.
Daar zijn de provisiekasten
altijd vol gedroogde vis.





Oh, gelukkig, dat is juffrouw He Paoniet!



VLUG! ROEP DE ANDEREN! STRAKS ONTSNAPT ZE ONS NOG!

HELP! HELP!



Wat is er gebeurd?

De vrouw van Deng is ervandoor, met de baby!

Onheil zal ons treffen!



ALLEMAAL KOMEN!

Ik zou de nagels van haar handen en voeten eruit moeten trekken, dat stomme wijf.



We gooien haar in de zee, in plaats van het kind!

Waarom moeder en dochter niet tegelijk?



Hm... en het leek zo'n vredig dorpje! Ze verdienen het gewoon dat ik ze weer besteel. Dit is trouwens een ideale gelegenheid.

Oooink!



Weg jij, smerig varken! Als je niet zo groot was, had ik je meegenomen en geroosterd!

Oooink!





Oooink!
Oooink!
Oooink!

Stil, varkens!
Kop houden,
anders...

Mijn ogen
zien haast
niets meer,
maar ik voel,
net als de
dieren, het on-
heil boven ons
dorp hangen.



Rustig maar, vrouw! Ze krijgen
ze wel te pakken. Ze komt niet ver,
ze is net bevallen.

Die stomme Peng
slaagt zijn vrouw
niet genoeg!
En hij let ook
niet op haar.
Nu zie je het
resultaat! Die
Jasmijn denkt
alleen aan zich-
zelf. Waarom wil
ze haar kind
trouwens zo graag
houden?
Een meisje!



Morgen is de
enige gunstige
dag om te offe-
ren! Het ritueel
mag niet worden
uitgesteld:
dat zou een ramp
betekenen.



Oh, Hemel!
Dat kind is beloofd
aan de geesten
van de zee. Zorg
dat ze voor morgen
wordt teruggevon-
den! Anders...



... zullen onze
mannen sterven
op zee, zullen er
tyfonen en hong-
gersnoden kom-
men en wie weet
welk onheil nog
meer! Ooh,
Hemel! Wees ons
genadig!



Daar!
Daar is ze!

He!
Hierheen!
Hierheen!







Ik krijg jullie wel, allemaal!

Auww!

We zochten u niet, juffrouw He Pao! Het is een misverstand!



Leg dat later maar uit! Jullie hebben me lastiggefallen, daar zullen jullie eerst voor moeten boeten. Iedereen moet honderd keer voor me knielen



HELP!



AAH!



Honderd maal knielen of ik kieper iedereen in zee.

Toe nou, anders vinden we de vrouw van Deng nooit meer.

Honderd keer... Daar word je wel warm van.



45
46
47



Heh, heh!
Ik hoorde u al
van ver aan-
komen! Ik rook
zelfs al de geur



... van algen.
Altijd maar
weer algen!
Bij elke maal-
tijd! Wat zal
mijn moeder
wel zeggen
als ik zo ver-
magerd thuis-
kom?



Helemaal fout, kleine wijsneus!
Je hebt mij niet gehoord, maar
die groep schreeuwers die met
me meelopen.



Ze willen weten
of je een jonge
vrouw met een
baby hebt zien
langskomen.

Ja, jochie, dat is
mijn vrouw. Na
de bevalling is ze
de kluts kwijtge-
raakt en met
mijn dochter ge-
vlucht.
In dit weer!



Vanaf deze hoogte
had ik haar op een
afstand van honderd
li moeten zien.

Van moeten
jullie maar
ergens anders
zoeken.

Zeg, juffrouw! Waarom hangt
die jongen daar?



We gaan terug naar
de anderen, daar
beneden. Misschien
hebben ze haar al
gevonden.

Wat zou die
bengel heb-
ben uitge-
vreten?



He! We hangen
Jas mijn ook
zo op en dan
roken we haar
boven een vuur-
tje, als een vis.
Ha, ha, ha!



Nou, als je dat stelle-
tje lomperiken zo
hoort, was het heel ver-
standig dat ze ervan-
door is gegaan.

Hmm,
dat lijkt
mij ook.



Die duivelin met de lange neus wil met ons mee als we weer uitvaren. Als we eenmaal op volle zee zijn, verdrinken we haargewoon.



Ik heb die vrouw van Deng een tijdje geleden nog gezien. Ze lijkt niet op deze dorpelingen.



Als u me eens losmaakte? De vissers denken dat ik een gerookte vis ben, wat moeten ze wel van u denken?

Een pasgeboren baby, buiten in deze kou!



Die vrouwen dat kind hebben hulp nodig. Ik ga ze zoeken...



Maak me eerst los, alstublieft! Ik sterf hier nog van honger en van kou!

WAAH
WAAH!



Een huilend kind!
Je verbergt iets voor me!

Euh...



Ik zie't al. We moeten onze vuurkorf hier maar neerzetten!

Ik wilde u niet storen, maar het werd buiten te koud voor mijn baby.

Dat begrijp ik, Jas-mijn. Maar, Kleine Li, waarom heb je niets gezegd?

Euh...

Dat kon hij niet, dan hadden die mannen het gehoord. Wees niet boos op 'm.

Hmm... rooster jij de vis, terwijl Jasmijn haar verhaal vertelt.

Ja... die vis is voor haar. Ik eet wel de algensoep die nog over is van vanmiddag.

In dit vissersdorpje wordt ieder jaar een klein meisje geofferd aan de zeegeesten. Deze keer wees het lot mijn baby aan. Ze is twee dagen geleden geboren. Ik wil niet dat ze nu al moet sterven.

Daar heeft je man niets over verteld.

Weet je, Jasmijn, in andere delen van China laten ze meisjesbaby's gewoon in het veld achter. Omdat ze geen mannelijke erfgenamen zijn, worden ze beschouwd als overbodige monden die gevoed moeten worden.

Ik weet het, He Pao. Ik kom eigenlijk uit de provincie Jiang Su, in het zuiden. Daar komt dat gebruik veel voor.

Hoe ben je hier terechtgekomen?

Toen ik acht jaar was, ben ik ontvoerd door mannen uit dit dorp. Ik reisde mee met een oom die zijdehandelaar was. Ze vielen onze jonk aan en doodden mijn oom...

Ah! Die vissers zijn dus ook piraten!

Juffrouw He Pao, we moeten ze vannacht helpen ontvluchten. Het offer is morgen al.

Hoe weet je dat?

Euh... dat heeft Jasmijn me verteld.

Ja, inderdaad



Ha, versterking!

Onze vrouwen en kinderen zijn misschien handiger in dit soort zoekacties dan wij.



En als we ze niet terugvinden?

Dan is er altijd nog iemand die een dochtertje heeft van een maand, nietwaar Fenix?

Jij, slangetong!



Laat mijn dochter met rust! Denk liever na. Wat zou jij in haar plaats doen, met een baby, in deze kou?

Geen idee...



Ik zou naar de grot van de warme bron in de westelijke heuvels vluchten, Fenix. Dat is een goede plek om de nacht door te brengen.

Maar dat lukt Jasmijn nooit. Daarvoor moet je die heuvels beklimmen en daar is ze nog te zwak voor.



Hier, Jasmijn! Het is heet, hoor!

Als je naar de grot van de warme bron gaat, zouden de anderen dat dan vermoeden?



Nee, ze denken dat ik naar huis ga. En dat ik de weg naar het zuiden neem, tussen de zee en de hoge westelijke heuvels.

He! Ik ga ook naar het zuiden, ook naar huis!



Een ogenblikje / ik... ik ga even hout halen voor het vuur.



Boe!

?



We moeten hier weg!
Ik heb net iemand
betrapt die bij de
pagode rondhing.
Als de anderen mer-
ken dat hij niet
terugkomt...

Ik
heb niets
gehoord!

Nee, He Pao,
dat moet Bin
zijn, een vriend.
Ik had hier
met hem afge-
sproken. Dat
wilde ik net
vertellen...



Een
vriend?
Hemel, wat
een ont-
vangst!
Ik heb hem
net voor
korte tijd
verlamd.

Wacht!
Ik zorg wel
dat hij
zich weer
kan bewe-
gen.



Kun je dat dan?

Ja, hoor! Ik ken
m'n lessen heus
wel: met je duim
op een speciaal,
vitaal punt
drukken,
da's alles!



Ik ga met Bin
de weerfelijke
heuvelds over.

Weet je zeker
dat je hem kunt
vertrouwen?



Hij is de
echte vader
van het kind.

HA, HA, HA!



Kleine Li,
wat heb je
gedaan?
Op het ver-
keerde punt
gedrukt?

Hi, hi, hi,
ha, ha, ha!

Euh...
het is een
beetje
moeilijk
in het
donker.



Hier moet
je drukken
als je de
verlam-
ming wilt
opheffen.

Allemachtig!
Ik heb me bijna
doodgelachen!
Wat hebben jul-
lie met me uit-
gevoerd?



Deze jongen heeft net
het vitale punt ontdekt
waardoor iemand gaat
lachen. Waar is
dat, Kleine Li?

Oh, nee! Niet nog een keer!



Bin, staat de ezel met proviand beneden?

Ja, laten we snel weggaan! De anderen zijn al uit zicht, de weg naar de westelijke heuvels is vrij.



Kleine Li en ik gaan met jullie mee, voor het geval dat...



Waaah! Waaah!



Ik zal haar even de borst geven, anders blijft ze de hele weg huilen.

Waaah!



Wat is er, Kleine Li? Je had toch honger? Waarom heb je dan niets van je soep gegeten?

Ik voel me plotseling niet lekker. Mijn maag staat in brand... en het wordt steeds erger oohh!



Je voelt helemaal koud en klam aan!

Oh, juffrouw He Pao! Kon ik maar overgeven!



Paar zal ik je wel bij helpen, kom maar!

Mijn benen...





Wat is er toch met hem aan de hand?

Oooh, ik heb z'n pijn!



Kleine Li, je moet He Pao de hele waarheid vertellen.

Ik weet wel dat je iets voor me verborgen hield... Vertel maar!



Euh... Kleine Li, weet daarnet niet dat ik me hier had verborgen.

Was hij in slaap gevallen?



Hij was er niet... hij kwam pas later. Hij sprong op de balk en bond zich vast aan het touw. Even dacht ik dat hij zelfmoord wilde plegen.



Waar ben je dan geweest? Wat heb je gedaan? Ik kan niets voor je doen als ik dat niet weet! WAAR BEN JE GEWEEST, KLEINE LI?!

Vertel ons alles, jongen. Je wilt toch niet doodgaan?



Ik ben bij een oud echtpaar geweest... in hun keuken gedroogde vissen...

Je hebt er een paar gestolen, hè? En de andere nachten? Ook bij hen?



Steeds bij dezelfde mensen... de oude vrouw... is bijna blind... dat was makkelijker.



Jasmijn, dan heeft de jongen een aantal keren vis van de tovenaars gestolen!

Wat erg! Die heeft vannacht natuurlijk wraak genomen door de gedroogde vis te vergifigen. Dat heeft hij al eens eerder gedaan.



Kleine Li, ik ga nu hier drukken om je te laten overgeven.



Doe het maar in die kom... goed zo!

BEURK!



Hij heeft gespuugd, maar het vergif zit al in zijn bloed.



Je kunt hem het beste meteen meenemen naar de tovenaars. Hij alleen heeft het tegengif.



We weten niet hoe we je verder kunnen helpen.

Ga nu! Jullie moeten aan je dochter denken.



Moge het geluk met jullie zijn!

Moge Boeddha je beschermen!



Houd je goed vast!



En vertel me nu maar waar het huis van de tovenaars is, Kleine Li.



Dat meen je toch niet, Fenix? Jasmijn is nog niet in staat om die heuvels op te klimmen!

Oh, jawel! Ze is wanhopig en dat geeft haar extra kracht. Het leven van haar dochter staat op het spel. Ze is met het kind de westelijke heuvels overgeklommen.

Peng, je onderschat je vrouw altijd. Jasmijn is slimmer dan je denkt. Ze wist dat we halsoverkop naar de duinen zouden gaan en niet naar de warme bron.



Maar je ziet het toch zelf: er is hier geen spoor van haar te bekennen.

Als we eens twee groepen vormden?

Jammer dat we geen hond hebben om haar op te sporen.

Had je de laatste hond die ik had gevangen maar niet moeten opeten, papa!

Stil, jij!



Goed, Fenix, jij en je man gaan met mij mee naar de heuvels. De anderen blijven de duinen doorzoeken tot aan het dorpje in het zuiden.



Niet meer spelen, kinderen! We gaan weer! Pas op voor de duingeesten!



Weet je zeker dat het niet iemand van het dorp is?

Heel zeker, die weten wat er gebeurt als ze hier stelen. Nee, het zijn die twee vreemdelingen.



Het verbaast me dat ze ons nog niet om hulp zijn komen vragen.

Ik hoor iemand aankomen. Ga eens kijken!



Komen jullie van de verlaten pagode?

Ja, mevrouw.



Deze jongen heeft, zonder dat ik het wist, iets doms gedaan. U bent de wijsheid zelf. Ik smeek u ons deze vergripen te vergeven.



Ja maar, dat gaat zo maar niet!

Vier gestolen vissen! Die zult u moeten vergoeden!



Ogh! Ik heb zón pijn!



Ik zal u die vier vissen meteen teruggeven. Maak het tegengif klaar!



Doe open!



Wat kosten vier gedroogde vissen?

Daar betaalt u nu het dubbele voor van de dagprijs.



Juffrouw He Pao, zijn Jasmijn, Bin en de baby al in veiligheid?



Hoorde je dat? Hij weet het!

Jasmijn en Bin! Wat heeft die viskoopman ermee te maken?

Het zijn minnaars. Misschien kunnen we ze terugvinden.



Luister, m'n jongen! Weet jij waar Jasmijn en Bin met de baby naartoe zijn gegaan?

De grot van de warme bron.



De warme bron!

Dat was een goed plan van u, juffrouw.



De warme bron was een idee van Jasmijn. Ik wist trouwens niet eens dat ze zich in de pagode had verstopt...

Als ik u zo hoor, lijkt 't wel of u blind bent.



Deze geschiedenis gaat me niets aan. Hier... geef ons het tegengif, dan kunnen we gaan.

Dat is niet meer genoeg voor het tegengif.



Oom...



Zij hier?

Lu? Ik dacht dat je mee was met de anderen...



Maar die duivelin heeft me in zee gegooid! Ik moest eerst naar huis om me af te drogen en te verkleiden... Maar ik heb het nog steeds ijskoud!

Heeft dat vrouwtje je in zee gegooid?



Hij viel me op het strand aan, met een stel anderen.



We dachten dat ze Jasmijn was. En toen sloeg ze tien van ons tegen de grond!

Lu, ga snel de anderen waarschuwen: Jasmijn is met Bin naar de grot van de warme bron gevlucht!



Ik ga niet meer naar buiten! Ik heb koorts!

Goed, dan brengt de jonge juffrouw ons de dochter van Jasmijn in ruil voor het tegengif voor de jongen.

Bent u gek?! Dat kind heeft pijn! Het gaat dood!



Niet voor morgenochtend vroeg. Verlies dus geen tijd, juffrouw He Pao. Ga de baby halen!







Wat ziet u er
schitterend uit!
Precies zoals ik
u altijd in mijn
dromen zie.
Maar ik...
ik dacht dat
u dood was...

Ik besta nog steeds. Kleine
Li, dat zie je. Vertel eens,
hoe is het met je gegaan
sinds mijn vertrek?



Juffrouw He Pao brengt
me weer naar mijn
moeder. Maar ik wil u
graag wat zeggen...

Wat dan?



Vereende meester,
u was zo goed me
al die jaren met u
mee te nemen.
Vergeef me dat ik
zo veel moeite en
problemen heb
veroorzaakt.
Boehoehoe!

Nou, nou!
Sta op,
m'n
jongen!



Het is een
prachtige dag!
Huil je van
blijdschap?

Ja! Ik had niet
gedacht dat ik u
dit ooit nog zou
kunnen vertellen.



Juffrouw He Pao
behandelt je toch
niet slecht, dat je
zo blij bent je oude
meester terug te
zien?

Nee... ze is wel aardig...
Maar haar training
is zo streng en ik moet
vegetarisch eten.



Ha,
ha,
ha!

We eten al dagen niets
anders dan rijst en algen.
Ik heb altijd honger.
En als ik honger heb,
meester, dan doe ik domme
dingen.



Ben je daarom
hier? Omdat
je iets doms
hebt gedaan?



Blijkbaar heeft juffrouw He Fao geen enkele gevechtsopleiding gehad.

Ze heeft een paar jaar bij de nonnen gewoond. Daar heeft ze meer over genezen geleerd dan over vechten. Toch....

Meester Cho, kom onze heerlijke geroosterde vis eens proeven!



Dank je, vrienden!

Zijn ze niet vergiftigd?



Jawel! Daarom moet je er nog een eten! Hier, in deze vis zit tegengif.



Ga door...

Oh, ja! Ze beweert dat ze geen meester heeft, maar ik hoorde haar een keer praten in haar slaap. Ze zei: "vervloekte monnik, ik ben noch je vrouw, noch je leerling!"



Ik heb geen zin om haar leerling te zijn. Ze geeft me die oefeningen op, zogenaamd om beter te leren ademen, zien en horen... maar wat kan ze me verder nog leren?

Je wilt dus weer met mij mee?



Deze jongeman moet weer op krachten komen. Breng hem alle desserts die u in huis hebt.

Met plezier. Het is een genoegen om hem zo lekker te zien eten.

Meester, het was altijd zo fijn bij u! Wat rondzwerven, meedoen aan toernooien in de steden, voorstellingen geven op de dorpspleinen... Oh, dat mis ik zo!



Wil je echt weg bij juffrouw He Pao? Maar zei je niet dat je eerst nog iets moest doen?

Oh, ja! Ik moet zorgen dat Jasmijn, Bin en de baby veilig bij de warme bron aankomen.

Ik zal je erheen brengen, maar daarna moet je je alleen redden. Zo kan ik zien wat je hebt onthouden van mijn lessen en die van juffrouw He Pao.



Een fantastische herberg! Jammer dat hij geen dak en geen muren heeft. Dat doet me ergens aan denken... een verlaten pagode...



Wat is er? Spijt? Iets vergeten?





Vaarwel,
juffrouw
He Pao!



Niet weggaan,
Kleine Li! We
hebben nu het
tegengif!

Eigenlijk had
het vergif hem
pas bij zonsop-
gang moeten
doden.

Hij is klein...
daardoor
bezwijkt hij
misschien
eerder.



Geweldige likeur! Kiok klok!
De beste sterkedrank van
de hele streek!

Zeg op, tovenaars,
waar is dat tegen-
gif?

Auw! In de
kamer
hiernaast!



Waar pre-
cies in de
kamer
hiernaast?

Heb die verlam-
ming op, dan zal
ik het voor u
halen, juffrouw!



Wacht, ik zal jullie bijlichten...
er zijn daar zovvv... veel
potten...

Zo,
tovenaar!
STA OP!



Wat heb ik het
plotseling warm!







Waar is het tegengif?



Ah! U hebt 't al!

Ik breng u naar buiten!



Hemel! Het dak stort in!



Je hebt hem gered! Goed gedaan!

Breng hem maar naar ons huis, mevrouw! Die jongen is daar ook!



Rampzalig! We komen mannen te kort!

Pas op! Het vuur slaat over naar jouw huis! Ai...!





Als ik Jasmijn, Bin en hun baby geholpen heb, waar gaan we dan naartoe, meester?

Dat zien we dan wel, Kleine Li.



Hier zijn we in de westelijke heuvels.



Hmmm... het water is warm, maar de bron zie ik niet...

Duik maar! Onder water is een rotsspleet waardoor je in de grot komt waar die bron ontspringt. Jasmijn moet daar in de buurt zijn. Ik wacht hier op je.



Veel geluk, Kleine Li!





Geen tegengif?
Wat zit er
dan in die
verzegelde
pot, ouwe
heks?



Maak hem alstublieft niet open!
Dat zou heiligschennis zijn.

Houd me
maar eens
tegen!



Kom even helpen,
juffrouw He Pao!
Het vuur verslindt
alles, straks komt
het nog hier!



U ziet toch
dat Kleine
Li op de rand
van de dood
zweeft? Als
hij niet met-
een dit tegen-
gif inneemt...

Welk
tegengif?
In die pot
zit hun
doodgebo-
ren kind.



Ze hebben
het gecon-
serveerd,
als een
relikwie...

Genade!



Vervloekte kerel!
Vertel me hoe je dat
tegengif moet maken!

Hou op!
Hij heeft
het bewust-
zijn verlo-
ren!



Te laat! Ik ben al voor driekwart dood,
net als jij, hihi! Laat ze 't zonder
ons maar uitvechten!



Tegengif of geen
tegengif, dat kan je
niets meer schelen,
hè?

Nee,
meneer!

Ja, ja! We bevinden ons nu tussen twee werelden. Hun geschied, hun smeebeden, hun problemen, niets raakt ons meer.

Ik ga Jasmijn helpen de westelijke heuvels over te komen.

Dan mag je wel opschieten, m'n jongen. Als je dit leven eenmaal definitief hebt verlaten, kun je waarschijnlijk niets meer voor ze doen.

In de andere wereld heersen namelijk nieuwe wetten... Nu al? Nee...

Kleine Li, hou me... aah!



Wat zou dat betekenen: tussen twee werelden? Tussen droom en werkelijkheid? Toch heb ik het gevoel dat ik echt in water zwem, maar...



...tegelijktijd zweef ik door de lucht, boven de mensen.

Daar is de grot, laten we de lantaarn aansteken!

Dan ziet Jasmijn ons en verbergt ze zich nog beter in die doolhof. Nee, Deng!



Wil je dan in zo'n spleet vallen? Die grotten worden niet verlicht door de maan.

Niet door de maan, nee. Maar Jasmijn zal wel een vuur hebben gemaakt of een lantaarn hebben aangestoken.



Ik moet Jasmijn waarschuwen voordat ze haar vindt.



Wat gebeurt er met me?



Volhouden, Kleine Li, neem wat van mijn energie. Ik zal het middel vinden om je leven te redden.



Laat... me... Jasmijn... helpen.

Hij rijlt.



Als mijn man weer bijkomt, zal ik hem vragen of hij u de planten wil laten zien.

Ja, ja... als hij weer bijkomt. Oh, hemel! Wat moet ik doen?



Ze hebben me niet gezien...



Misschien horen ze me niet eens.

HALLO!

Peng!



Het is hier zo donker als een graf.

Praat geen onzin en let op waar je je voeten zet!



Nu gaan we lachen.
Straks liggen die
blinde mollen alle-
drie op hun gezicht!

Geen
licht!
Geen
vuur!
Misschien
is Jasmijn
hier niet.



Zijn voet
gaat dwars
door mijn
been...



Als we verder gaan,
breken we nog onze
nek. Fenix, steek
de lantaarn aan!

Luister
naar
je man,
Fenix!

Goed, ik steek 'm aan.
Maar zeg niet dat ze niet
in deze grot is. Ik voel
dat hier iemand is.



Euh...
spookt
het hier
soms?

Hou de lan-
taarn even
vast. Waar-
schijnlijk
heeft Jasmijn
ons nog niet
gezien.



Je hebt gelijk, vrouw.
Voor de grot met de
bron maakt deze
onderaardse gang
veel bochten.



Daar zijn ze! Dit is niet
het moment om een
beetje te lummelen in
het water. Hoe kan ik
ze nu helpen als ze
me niet opmerken?



Voorzichtig, Bin!

Eigenlijk is het een
stevige kerel.
Met een beetje geluk
en slimheid moet hij
zich hier toch uit
kunnen redden.



Bin, mijn liefste...
neem me!

Als hij nou ook
een beetje gevechts-
techniek beheerst,
neemt hij die
twee kerels wel te
grazen.



Bin,
wat heb
je plotse-
ling?!



Auw! Mijn rug...
Daar is die
kramp weer.

Rak je uit! In dit
warme water is het
vast gauw over.



Ik... ik kan me
niet meer bewe-
gen.

Je moet geen zware
dingen meer tillen,
dat is slecht voor
je rug...



He! Ik dacht dat ik
daarginds licht zag...



Bin?!
Wat doe jij
daar?

Ik neem een warm
bad, dat zie je toch?

Hou me niet voor
de gek! Waarom
ben je hier?



Nou... ik ga morgen naar het
dorp. Ik heb in het zuiden
inkopen gedaan voor jullie
tovenaar. En ik wil meteen
een paar manden gedroogde
vis bij jullie ophalen.
Dat was toch afgesproken?



We hoorden net stemmen.
Tegen wie praatte je?

Tegen mijn ezel, om
de stilte te verbre-
ken. Wat dacht
je dan? Dat ik een
afspraken had in
deze grot?

Wie
weet?
Kijk!



Sporen
van
water!





Kom hier, Jasmijn! Het heeft geen zin om daar te blijven zitten!

Deng vermoordt Bin bijna! Laat 'm ophouden!



Help me naar beneden, Fenix!



Ophouden, Deng! Je vrouw komt al.

En als jouw vrouw je zo iets had geleverd? Ik zal die slet wel eens mores leren!



Ik heb niets tegen je, Jasmijn.

Toch hebben ze me door jou gevonden. Dat verbaast me niet, je bent slimmer dan al die kerels uit het dorp.



Vossegeest! Denk je dat ik me zomaar overgeef?

Ga zitten!

Nee niet... niet...



Pas op! Ik zie er geen been in om haar te wurgen en een van jullie beiden de buik open te rijten voordat ik mezelf van kant maak!



Die tijgerin is tot alles in staat om haar kind te verdedigen!



Wat je zegt! 't is gewoon een loopse teef!



He, viskoopman! Je mag haar hebben. Smieren jullie 'm maar. Maar zonder mijn kind!



Jij, stinkende piraat. Dit is het kind van Bin en mij!

Zijn kind? Dan zul je moeten kiezen tussen het kind en haar vader, lieverlijk wijf!

ARGHH!
Mijn rug!

Jasmijn, ga nu maar weg met Bin! Denk aan het belang van het dorp en verzet je niet langer.

Stelletje stommelingen! Waarom doen jullie niets tegen de tirannie van die tovenaars?

Je hebt gelijk, Jasmijn. De tovenaars had het ritueel niet mogen veranderen vanwege een miskraam van zijn vrouw... Ze waren toen al te oud om een kind te krijgen.

Toen ik als achtjarige in jullie dorp aankwam, werd er elk jaar een varken in zee gegooid in plaats van een meisje. Waarom moest dat veranderen? Verdrinken er nu minder mensen? Is er minder honger?

Ahh!

Bravo, Fenix!

Weg dat mes! Het is afgelopen, Jasmijn!

Denk jij soms dat je er iets aan kunt veranderen, Jasmijn? Als het jouw dochter niet is, wordt het de mijne.

Maar... wat is je baby veranderd nu, ze wakker is! Wat trekt ze een rare grimassen! Wat heeft ze?

Fe...
Fe...

Fenixxx!



Een pasgeboren baby die praat! Dat is toverij!

Mijn kind! Dat kan niet...

Auwww! Gelukkig heb ik een stevige schedel.

Deng, je doch... euh... Bin, je dochter praat!



Dat hoor ik!

Het lijkt wel een jongensstem.



Ze is bezeten door een geest. Het spaakt in deze grot! Oh, Hemel! Oh, Boeddha! Heb medelijden, red mijn kind!



Fenix, je dorp staat in brand. Als je hier blijft, is er straks niets meer van je huis over.



Wie ben je, geest? Wat zijn dat voor leugens?

Pas op je woorden, stinkende piraat, anders betover ik je!



Die zuilap van een Lu heeft het huis van de tovenaars per ongeluk in brand gestoken. Hij wilde zich verwarmen nadat hij door juffrouw He Pao in de ijskoude zee was gegoooid.



Fenix, we gaan terug!

Kom je, Deng?



Hondezoon, dat vervloekte wijf met dat kleine mormel is je verdiende loon!



Goed zo, Bin!
Maak 'm af!



Verdijn met dat duivelkind!
Voor altijd! De zeegeesten
willen zo'n offer niet eens!

Deng!
Schiet nu op!



Wees
niet bang,
Jasmijn.
Ik ben geen
boze
geest.



Wie je ook bent, laat mijn kind
met rust! Alsjeblieft!

Ik ga zo, Jasmijn.
Maar luister eerst
even naar me!
Ik ben Kleine Li,
uit de pagode...



Kleine
Li?

Jij bent het dus!!!
Maar ben je dan dood?
Heeft de tovenaars
niets voor je kunnen
doen of... Arme Kleine
Li!



Verlaat haar
lichaam,
alsjeblieft.

Wacht even! Zonder de
baby kan ik niet met
jullie praten.

Arme
jongen.



De tovenaars is omgekomen
in de brand en juffrouw
He Pao, die een beetje kan
genezen, probeert me weer
tot leven te wekken.
Ik zweef tussen twee
werelden, snap je?



Wacht eens,
Kleine Li,
ik weet wel
ongeveer welke
giftstoffen de
tovenaars ge-
bruikte. Dat zou
He Pao kunnen
helpen om jou
te genezen.

Zeg het hem snel,
Bin! Kleine Li heeft
niet veel tijd meer.

Weet je, Kleine Li, ik ben koopman. Als ik naar het zuiden ging, vroeg de tovenaars me soms of ik bij een van zijn collega's giftige beesten voor hem wilde kopen: slangen, padden... "Dat is voor mijn vergiften", zei hij dan.



Hij heeft me natuurlijk paddegif gegeven, die vervloekte tovenaars.

Diezelfde leverancier uit het zuiden gaf me ook potten met geneeskrachtige planten mee, uit warme streken. Hm, ik vraag me af hoe de tovenaars ze kon overhouden in dit koude klimaat.



Dat moet tegengif zijn geweest. Aan het gebruik van dat onbekende vergif en dat tegengif ontleende de tovenaars zijn macht. Hij werd gevreesd en gerespecteerd in de hele streek.



Ik denk niet dat die planten de brand hebben overleefd.

Nee, da's waar...

Geen planten meer, geen tegengif meer... Maar het is niet erg: ik wil toch niet verder reizen met juffrouw He Pao.



Maar wacht eens even! Het is niet gezegd dat de tovenaars zijn planten thuis bewaarde. Laten we eens nadenken!



Ik heb net een stuk vergiftigde vis in mijn gordel gestopt. 'ns kijken... Ik heb 't toch niet verloren? Oh, nee, gelukkig!



Er is maar één manier om erachter te komen welk gif het is: proeven.



Ik hoop maar dat ik nu de geneeskunst kan gebruiken die ik heb geleerd op de Berg van de Gekleurde Wolken.





Is Peng nog steeds niet terug van de westelijke heuvels?

Nee. Maar mocht hij zijn vrouw en kind hebben gevonden, van zijn huis is niets meer over. Het vuur is nu wel bedwongen.



Laat me los!
Laat me los!

Waarom schreeuwt ze zo?

De tovenaars is al een tijdje dood. Maar dat beseft ze nu pas. En nu wil ze zich in het vuur gooien.



Ach, juffrouw He Pao. Ik heb haar gekalmeerd, maar ik ben wel bang dat ze haar verstand heeft verloren.

Breng haar naar bed!



Wilt u ook bij Kleine Li waken? Ik ga kijken of de tovenaars een tuin met geneeskrachtige planten heeft.

Ja, achter dat bosje, aan het einde van het dorp. Maar nu groeit er natuurlijk niet veel.



Inderdaad!



Toch zei die oude vrouw: als mijn man weer bijkomt, zal ik hem vragen of hij u de planten laat zien. Dan moeten ze hier toch ergens staan?



Oh, wat ben ik misselijk... en duizelig... ik reageer veel sneller op dit gif dan Kleine Li.

Ik weet al waar de planten staan, He Pao. Kom vlug!



Ik ben het,
Kleine Barbaar!



Jij! Wat een verrassing!
Da's lang geleden!

Kom mee!
De tijd
dringt!



Waarom gaan we
naar de westelijke
heuvels, He Rao?

Wil je de juist-
heid van mijn
beredenering
verifiëren?



Luister: tovenaars en gene-
zers moeten hun planten altijd
bij de hand hebben.
In dit koude klimaat van het
noorden kon onze tovenaars zijn
planten uit het zuiden alleen
uitplanten op de enige warme,
vochtige plek van de omgeving:
bij de warme bron.



Weet je ook
welke planten
je nodig hebt?

Ja, door de
uitwerking heb
ik het vergif
kunnen identi-
ficieren.



Uitstralende
pijn bovenin
de maag, braak-
neigingen,
duizelingen,
visioenen...



Visioenen



Ze is weg... Logisch, Kleine Barbaar was mijn bijnaam in de tijd toen ik buffels hoedde voor de familie Yu.



Dat was toch wel een mooie tijd... Op dit tijdstip stond ik altijd op om de dieren naar het veld te brengen....

Zonsopgang!
Kleine Li!



Naar het westen! Naar de heuvels ...



Juffrouw
He Pao!





Die muziek! Dat verschrikkelijke gekrijs... Ik heb nog het gevoel tussen twee werelden te verkeren.

Welnee, Kleine Li!



IEK!
IEK!



Arm dier!
Ik hoor hem
hier helemaal.

Echt? De jonk
ligt nogal ver.



Zou je gehoor
in een nacht
zo veel scher-
per zijn
geworden?

Mijn meester zei dat reizen de ogen
en oren opent. En ik heb net een
heel speciale reis gemaakt.



Vertel eens
iets wat
bewijst dat
je die reis
echt hebt
gemaakt.

Nou... toen u in
de duinen in
elkaar was ge-
zakt, was ik er
ook! Onzicht-
baar!



Gelukkig dat Bin u zag!

Juffrouw He Pao!

Bin?



Ik heb het tegengif voor Kleine Li! Kijk, deze planten heb ik geplukt in de kruidentuin van de tovenaars. Kies maar!

Hoe is je dat gelukt?
Oh, deze is het!



Ja, deze! Er is zelfs meer dan genoeg... Heb je ze geplukt bij de warme bron in een grot die uitkomt op het zuiden?

Hoe weet u dat?!



Maar daar praten we later wel over! We moeten eerst naar Kleine Li voordat...

Nee, Bin! Ga terug naar Jaemijn en de baby. Ik ga alleen naar het dorp.



Juffrouw He Pao! Kleine Li zal u alles vertellen!



Nou, vertel maar!

Op een dag zag Bin die zuiplap van een Lu, de neef van de tovenaars, de grot uitkomen met een heleboel tuinge- reedschap. Lu beweerde dat hij goud zocht.



Vannacht herinnerde Bin zich dat het voorval had plaatsgevonden nadat hij de tovenaars die giftige dieren en de exotische planten had geleverd.



DARGAUD
Collectie PREMIÈRE

